

De Rouwkuilen (Ròwkoele).

De Rouwkuilen hadden in vroeger jaren altijd een extra aantrekkingskracht op de jeugd van Ysselsteyn. Het was de plek in Ysselsteyn waar men ging schaatsen. De Koel bij de Camping bestond nog niet. Aanvankelijk hadden we allemaal Friese schaatsen en als het wat beter ging zgn. botjes. Midden jaren vijftig kwamen de kunstschaatsen om onder de schoenen te bevestigen opzetten. Het was een ideaal cadeau om met de de sint te krijgen. Het schaatsen gebeurde in allerlei vormen van sierlijk schoonrijden al dan niet alleen of met zijn tweeën. Gewoon rondjes schaatsen of vooral met een groepje jongens, die al kunstschaatsen hadden, te gaan ijshockeyen. Een geschikt stuk hout uit het bos werd gebombardeerd tot ijshockeystick en een ander stukje hout was de puck. Het ging er fel aan toe met het ijshockeyen. In het ongunstige geval gingen zool en hak los zitten van een schoen en moest men 's avonds nog naar van Dierendock in de hoop dat de schoen nog gemaakt

kon worden. Zo niet dan zwaaide er wat. De oudere jeugd ging met name op de zondag middag

1 januari 2021 | Jaargang 59 | nr. 1

slingeren. Een man achteruit en de rest in een lange rij erachteraan en dan ineens een scherpe bocht naar links of rechts. Hierdoor vlogen de deelnemers met grote vaart over het ijs. Kunst was het om dan op de schaatsen te kunnen blijven staan. Op de topdagen stond er zelfs een friteskraam van Thielen uit Venray en was er een man die de baan veegde met een berkenbezem.



De Rouwkuilen, of Ròwkoele in het dialect, bestaan al heel lang zoals op bovenstaand kaartje, onderdeel van de tranchotkaart van 1814, te zien is. Hier heten ze zelfs Row Kollen. Links onder is nog een stuk van de Litsenberg te zien. Waar de naam Rouwkuilen vanaf komt is onbekend. Letterlijk betekent het ruwe kuilen. Een onjuiste benaming ook omdat het maar een enkel ven was. Het was het grootste ven van de gemeente Venray. In plaats van ruw is het, gelegen tussen de bossen die er vroeger niet lagen, een alleraardigst ven. Tot 1922 toen de waterstand zakte ten gevolge van de afwatering van de Peel was het een geliefkoosde zwem en badplek voor de Venrayse jeugd. Westelijk van de Rouwkuilen liep de "Loëp" een beek die uit de Peel kwam. Als het water hoger dan twee meter in de Rouwkoele stond werd het overtollige water via deze Loëp afgevoerd. Bij de huidige lage waterstand is amper te begrijpen dat het water hier ooit zo hoog stond. Eind vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft er een tijdlang een roeiboot in gelegen gemaakt van een halve brandstoftank van een vliegtuig waarmee zelfs nog geroeid kon worden. Dat gebeurde ook met de inventarissen van kippenhokken die toen in de Rouwkuilen werden gelegd om te laten weken. Hierdoor lieten ze zich later makkelijker schoon maken. Vandaag de dag kennen we de Rouwkuilen als een mooi gebied om te wandelen. Ook de mountainbikers weten de route door de Rouwkuilen te vinden. Helaas is het ven in de loop der tijd behoorlijk dichtgegroeid en heeft een opknapbeurt van Staatsbosbeheer enkele jaren hier helaas maar een klein beetje aan veranderd.



Een publicatie van Historie Ysselsteyn.