

De Duwwerkkampen oftewel de barakken

In de dertiger jaren van de vorige eeuw was er een economische crisis. Wellicht ontstond hieruit later de oorlog. In Nederland waren veel werklozen. Ook in Zuid-Limburg was sprake van grote werkloosheid in tegenstelling tot Noord-Limburg waar volop werk was. Er lagen voldoende plannen om grote delen van de Peel te ontginnen zoals b.v. Evertsoord in Sevenum en Peelplan Zuid in Ysselsteyn.

De politiek besloot tot het bouwen van werkkampen in de Peel om de werklozen te huisvesten die in de Peel werden tewerkgesteld. Behalve in America werden ook in Ysselsteyn in 1938 werkkampen gebouwd. In Ysselsteyn werden in totaal 5 werkkampen gebouwd: langs de Timmermannsweg kamp A en langs de Paardekopweg de kampen B, C, D en E.



Plattegrond met daarop aangegeven de barakken die hier gelegen hebben. Standplek is de plaats waar U zich bevindt.



Een foto van de barakken aan de Timmermannsweg van na de oorlog.

Deze werkkampen waren voor de Maastrichtse en andere Zuid - Limburgse gemeenten. In ieder kamp, in de volksmond barak genoemd, was plaats voor 96 personen. Ten tijde van de bouw waren reeds 3000 mensen werkzaam bij de werkverschaffing. Men ging er zelfs van uit dat dit wel tot 4 à 5000 kon stijgen.



Waarschijnlijk de eerste bewoners in een van de barakken aan de Paardekopweg.

Tijdens de oorlog, tussen 1942 - 1944 was kamp A in gebruik als een soort strafgevangenis voor kleinere vergrijpen zoals zwarte handel e.d. Na de oorlog werden zij weer in gebruik genomen voor werkelozen, die bij de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken) te werk werden

gesteld bij de ontginning van de Peel. Het was hard werken voor deze mensen, waarvan er velen niet gewend waren met de schop te werken. In de barakken hebben in de loop van de tijd tal van mensen gewoond voor kortere of langere tijd. Het was ook soms een uitwijkmogelijkheid voor mensen die in Venray geen woning konden krijgen. Ook woonden er mensen die later naar een boerderij in Peel Plan Zuid vertrokken. De laatste bewoner vertrok in 2008 uit kamp C.



Kamp C (Paardekopweg 30) dat het langst bewoond is.
Foto van 2008, net voordat de laatste bewoner vertrok.



Een foto van hoe de barakken er in het begin in 1939 uitzagen.



Een foto van een van de barakken van na de oorlog toen ze bewoond werden: Paardekopweg no. 26 met links voor het hok voor de varkens van de huisslacht.

Dit informatiebord kwam tot stand door de Stichting Historie Ysselsteyn.

